

«Με τη συγγνώμη δε σταματούν οι πόνοι...»

Όλοι ληστώνται. Όλοι άρχισαν τα δάκρυα. Όλοι ξαφνικά πήραν το μέρος της νεολαίας και των μαθητών για να δηλώσουν πόσο δίκιο έχουμε ν' αγανακτούμε και να εξοργιζόμαστε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Παπούλιας -μιας δημοκρατίας που σκοτώνει- ο πρωθυπουργός Καραμανλής, μιας κυβέρνησης που καταστρέφει με τους νόμους τη ζωή μας. Ο Παπανδρέου -η «αντιπολίτευση» που χέρι χέρι με την κυβέρνηση στηρίζει την εξόντωση της γενιάς μας. Και όλοι αυτοί οι επίσημοι μαϊντανόι στις τηλεοράσεις που τώρα μας θυμήθηκαν. Που όσο μένουμε στ' αυγά μας, μάς λένε γενιά του καναπέ, κι όταν εξεγειρόμαστε μας λένε βάνδαλους.

Η συγγνώμη σας, λοιπόν, δε μας αγγίζει, δεν τη δεχόμαστε. Μάς εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Γιατί δεν είστε μόνο δολοφόνοι, είστε κι υποκριτές. Θέλει θράσος ο Υπουργός Παιδείας Στυλιανίδης, αυτός ο νεκροθάφτης της Παιδείας να κλείνει τη σχολεία σε ένδειξη πένθους. Θέλει θράσος να περιμένει να θρηνήσουν μαζί θύτες και θύματα. Τα θύματα είμαστε όλοι εμείς που κάθε μέρα δεχόμαστε την πίεση του σχολείου, το μπουτίσιμα του σήμερα, την ανασφάλεια για το μέλλον. Όλοι εμείς που από παντού συναντάμε απαγορεύσεις. Στο χρόνο, στη μόρφωση, στη δουλειά, στη διασκέδαση, στις σχέσεις. Και θύτες όλοι αυτοί που κυβερνούν εναντίά μας.

Κρατήστε τη συγγνώμη σας, δεν πείθετε. Γιατί έχουμε συνηθίσει τα εγκλήματα να μένουν ατιμώρητα. Γιατί είναι τόσο σκληρό το καθεστώς που αρνείται και το στοιχειώδες. Την παραίτηση του Υπουργού, έτσι «για τα μάτια του κόσμου». Γιατί συγγνώμη θα σήμαινε ότι εδώ και τώρα παίρνω μέτρα. Μα τα μόνα μέτρα που η κυβέρνηση ξέρει είναι να χτυπάει τις πορείες με δακρυγόνα, να στέλνει εισαγγελεύς στα σχολεία, να αφήνει την αστυνομία να τσαμπουκαλεύεται και να μας ξεφτιλίζει.

Γι' αυτό λοιπόν δε μπορείτε να πείτε συγγνώμη. Γι' αυτό θα σας δικάσουμε εμείς, θα αποδώσουμε εμείς τις ευθύνες. Ο πόνος μας για το συμμαθητή μας που σκοτώσατε, η οργή μας για τα όνειρά μας που σκοτώνετε κάθε μέρα, θα γίνουν αγώνας, δράση, αντίσταση.

Ποιοι και πώς πυροβολούν τη γενιά μας;

Η σφαίρα το Σάββατο το βράδυ άφησε νεκρό τον 15χρονο Αλέξη. Αλλά τις επόμενες ώρες και μέρες δεκάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, νέοι άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους. Το ποτάμι της οργής ξεχείλισε. Η κυβέρνηση δηλώνει έκπληκτη. Οι δημοσιογράφοι ουρλιάζουν. Γιατί;

Γιατί η σφαίρα άφησε νεκρό τον Αλέξη, αλλά στόχευε όλη τη γενιά μας. Στόχευε τη γενιά που τη βλέπουν εχθρικά και απαξιώτικα, και ακόμη κι όταν μας δηλώνουν τη θλίψη τους διακρίνουμε στο ύφος τους το ψέμα και την υποκρισία. Ακόμη κι όταν δηλώνουν ότι νιώθουν την οργή μας, και κατανοούν τον πόνο μας, συνοδεύουν τη φράση τους με ένα «αλλά» που δείχνει ότι ούτε κατανοούν, ούτε νιώθουν... Η σφαίρα στόχευσε στο στήθος του Αλέξη, αλλά μας χτύπησε όλους. Καιρός τώρα μετατρέπομαστε σε πεδίο βοήθης. Μας πυροβολούν σε κάθε στιγμή, σε κάθε τομέα, με κάθε αφορμή. Πραγματικά και μεταφορικά. Στην παιδεία, στα δικαιώματα, στον ελεύθερο χρόνο, στους ελεύθερους χώρους, στον πολιτισμό και στα μελλοντικά όνειρα. Αν ο θάνατος ήταν η κατάληξη για τον Αλέξη, ο αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση γίνεται η κατάληξη για όλους μας.

Αν ο ειδικός φρουρός σκότωσε με τη σφαίρα του, η πολιτική που χρόνια τώρα τον κάνει όλο και πιο ασύδοτο, μας σκοτώνει τα όνειρα, την ελευθερία, τις ελευθερίες και τα δικαιώματα. Οι νέοι πληρώνουμε με το σκληρότερο τρόπο την ανικανότητα (ή την ικανότητα) της άρχουσας τάξης να φορτώνει την κρίση της σε μας. Δεν πάει πολύς καιρός που στην παιδεία ο δικομματισμός επιχείρησε να περάσει την πλήρη ιδιωτικοποίηση με την ανατροπή του άρθρου 16. Και εδώ και λίγους μήνες ξεκίνησε το Υπουργείο Παιδείας (ή μήπως παρα-Παιδείας;) να προσπαθεί να αναγνωρίσει τα κολλέγια. Έτσι πυροβολούν την παιδεία μας. Με το εξεταστικό σύστημα, με τη διαρκή τρεχάλα από το σπίτι στο φροντιστήριο, από το εργαστήριο στο μάθημα, από τη δουλειά στο σπίτι και ξανά από την αρχή εξαναγκάζομαστε στο τρέξιμο. Εξαντλητικό τρέξιμο, ξεκινάει νωρίτερα και τελειώνει αργότερα από ότι για τις προηγούμενες από εμάς γενιές. Έτσι πυροβολούν τον χρόνο μας.

Με τη μετατροπή των νέων εργαζομένων σε δούλους γαλιέρας που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για ένα κομμάτι ψωμί, με μισθούς - χαρτζιλίκι των 400 και 500 ευρώ, με προτάσεις που μιλάνε για μισή δουλειά με μισό μισθό, με πολιτικές που χρεώνουν στους νέους την κρίση του καπιταλισμού. Έτσι πυροβολούν το μέλλον μας. Με τη αντι-νεοδημοκρατική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης να κυριαρχεί δεν είναι τυχαίο γεγονός η δολοφονία του Αλέξη. Από νέους αφαιρούνται δικαιώματα, σε φοιτητές έπεφε ξύλο, σε μαθητές εκτοξεύονται απειλές όταν αγωνίζονται. Έτσι πυροβολούν τα δικαιώματά μας. Εμείς δεν έχουμε σφαίρες να τους απαντήσουμε. Απαντάμε με την πράξη μας. Απαντάμε με τον ξεσκωμό μας. Το καζάνι που βράζει θα εκραγεί. Το αύριο μπορεί και πρέπει να μην είναι όπως χτες. Από μας εξαρτάται. Όλοι στο δρόμο.



ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αθήνα: Ησαΐα Σαλτώνω 6 - 2106441745, Δερβενίων 50-2103837191, **Θεσσαλονίκη:** 2310270335, 6978718273, **Πάτρα:** Κορινθίου 245-249, 2610275795, **Νίκαια:** Παναγή Τσαλδάρη 123 και Καισαρείας - 2104900509, **Ίλιον:** Πριάμου 79 - 2102637460, **Αργίνο:** Μπαϊμπά 26 και Πανοπούλου - 2641028859, **Καβάλα:** Σωκράτους 6, 6937425768, **Ηράκλειο:** Γοργοταϊνή 32, 6972409244, 6974536671, **Χανιά:** 6974703814, **Ρέθυμνο:** 6945675151, **Ιεράπετρα:** 6974027265, **Σπάρτη:** 6932619014, **Καλαμάτα:** 6947893647, **Πύργος:** 6932738544, **Άργος:** 6936730668, **Ναύπλιο:** 6972323886, **Κιάτο:** 6977137090, **Ξυλόκαστρο:** 6978690644, **Άρτα:** 6972328914, **Γιάννινα:** 6937231778, **Πρέβεζα:** 6936677040, **Μεσολόγγι:** 6977821121, **Καρδίτσα:** 6977962095, **Βόλος:** 6973477772, **Λάρισα:** 6976864058, **Λαμία:** 6944749515, **Γιαννιτσία:** 6945996249, **Πολίγυρος:** 6945338068, **Νόουσα:** 6942580243, **Πτολίεθια:** 6942501003, **Χίος:** 6972072896, **Μυτιλήνη:** 6974128612, **Σάμος:** 6972225551, **Κυκλάδες:** 6939083078

Είναι δίκαιο να εξεγείρεσαι



Ξαφνικά έπιασε τον κόσμο κάποια παράκρουση και αποφάσισε να συγκρουστεί με την αστυνομία, να ξεσηκωθεί, να διαδηλώνει σε κάθε πόλη της χώρας; Όχι. Υπάρχουν χιλιάδες λόγιοι που ξεσηκωνόμαστε, μαθητές, νέοι, εργαζόμενοι. Η δολοφονία του Αλέξη ξεχείλισε το ποτήρι της καταπίεσης. Χρόνια τώρα στο περιθώριο, χρόνια μας καταργούν τα δικαιώματα. Βαρεθήκαμε να τους ακούμε να μιλάνε για νούμερα, για ισολογισμούς, για χρέη και ελλείμματα για να μας πείσουνε ότι πρέπει να μένουμε χωρίς δουλειά, να παίρνουμε λιγότερα, να πληρώνουμε περισσότερα παντού, να φτωχαίνουμε συνέχεια σε όλα τα επίπεδα, να τρώμε όλα τα σκουπίδια αυτού του συστήματος. Χρόνια τώρα, βαρεθήκαμε όλους αυτούς που κάνουνε μαθήματα ηθικής και την ίδια ώρα κλέβουνε, τρώνε με εκατό μασέλες, είναι μηλεγμένοι σε κάθε είδους βρωμιά και σκάνδαλο.

Χρόνια τώρα να προσπαθούνε να φτιάξουνε μια γενιά χωρίς δικαιώματα, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς συνείδηση, χωρίς αλληλεγγύη. Με όλους τους τρόπους προσπαθούσανε να φτιάξουν μια γενιά αμόρφωτη και πειθαρχημένη. Και όποτε αντιδρούσε, αντιμετώπιζε το αληθινό πρόσωπο του κράτους. Σήμερα μας λένε ότι είναι υπέρ της ειρηνικής διαδήλωσης και απλά δεν θέλουν τα «έκτροπα». Ξέρουμε όμως καλά ότι όποτε διαδήλωσαν ειρηνικά οι φοιτητές, όποτε έκαναν κατάληψη οι μαθητές, όποτε έκαναν απεργία οι εργαζόμενοι, όποτε διαμαρτυρήθηκαν για το περιβάλλον οι κάτοικοι, όλοι αντιμετώπισαν τα ΜΑΤ, τους εισαγγελεύς και τα δικαστήρια. Ας αφήσουν λοιπόν το παραμύθι. Χρόνια τώρα συμπιέζουν το λαό και του επιβάλλουν αδιέξοδα. Χρόνια τώρα τον καταστέλλουν όποτε αντιδράσει. Για αυτό το ποτήρι ξεχείλισε. Για αυτό είναι δίκαιο να εξεγείρεσαι!

Κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων, των πλουσίων και της διαφθοράς

8 Δεκέμβρη 2008: Ανακοίνωση της Κομμουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδας

Με αφορμή τη στυγερή δολοφονία του 16χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου, η ΚΟΕ τοποθετείται -και κυρίως δρα- ως εξής:

1 Πρόκειται για μια **εν ψυχρώ δολοφονία** με φυσικό αυτουργό (όχι έναν ειδικό φρουρό αλλά) το Αστυνομικό Κράτος του Κ. Καραμανλή και ηθικό αυτουργό την πολιτική του νεοφιλελευθερισμού και της σιδηρόφρακτης «δημοκρατίας», που επί 20 χρόνια υλοποιούν οι διαδοχικές κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Η ΚΟΕ καταγγέλλει κάθε προσπάθεια να μετατεθεί η τεράστια ευθύνη που βαρύνει ολόκληρη την κυβέρνηση Καραμανλή, τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αλλά και συνοδικά την πολιτική του δικομματισμού. Ο επιχειρούμενος αποπροσανατολισμός περί δήθεν μεμονωμένου περιστατικού δεν θα περάσει!

2 Είναι η **κυβέρνηση που όπλισε το χέρι του ειδικού φρουρού**, με την πλήρη κάλυψη που παρέχει συνεχώς σε όλα τα κρούσματα δολοφονικής αστυνομικής βίας. Τα όσα σήμερα δηλώνει η κυβέρνηση, ότι δήθεν θα τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι (πράγμα που δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν), καθώς και οι εικονικές παραιτήσεις Παυλιόπουλου και Χινοφώτη, δείχνουν απλά τον πανικό της μπροστά στο ξέσπασμα της λαϊκής οργής. Το καθεστώς ατιμωρησίας των μηχανισμών καταστολής το είδαμε πολλές φορές: στην περίπτωση της «ζαρτινιέρας», στην υπόθεση με τα «πράσινα παπούτσια», στην εν ψυχρώ εκτέλεση του Ηρακλή Μαραγκάκη, στη δολοφονία του Μοντασέρ Αοράφ και στους βασανισμούς των μεταναστών στο αμαρτωλό κοιταστήριο της Ομόνοιας.

Είναι δίκαιο να εξεγείρεσαι - Κάτω η κυβέρνηση του Καραμανλή

3 Η κυβέρνηση δεν όπλισε απλά το χέρι του ειδικού φρουρού. Η ίδια η κυβέρνηση είναι ένας ειδικός φρουρός απέναντι στη νεολαία, όπως και όλες οι κυβερνήσεις της τελευταίας 20ετίας, που όρθωσαν με αλληλοδιαδοχες μεταρρυθμίσεις μηχανισμούς απόρριψης της νεολαίας από την εργασία, δημιούργησαν τη γενιά των 600 ευρώ, της πρόσκαιρης απασχόλησης και του εργασιακού μεσαίωνα – κι όλα αυτά προκειμένου να συσσωρευτούν τεράστια κέρδη στη μεγαλοαστική τάξη. Προσπαθούν (μάταια!) να φτιάξουν μια νεολαία πειθαρχημένη, εξατομικευμένη, καταναλωτική ή ναρκωμένη.

4 Αυτό το κοινωνικό μοντέλο αποκλεισμού και περιθωριοποίησης της νεολαίας χρειάζεται και τη σιδηρόφρακτη «δημοκρατία» του. Αυτήν έχτισαν τόσα χρόνια, σε ασαφή συνεργασία, οι δύο πτέρυγες του δικομματισμού. Με απτές συνέπειες: από την εκτέλεση του 15χρονου Μιχάλη Καλιτζά από τον ΜΑΤατζή Μερίστα το 1985 (που επίσης αθώωθηκε) και τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα το 1991, μέχρι τα πρόσφατα περιστατικά. Από τα ΜΑΤ και ΜΕΑ της δεκαετίας του '80 φθάσαμε στους Ειδικούς Φρουρούς του «γκόλντεν μπού» του ΠΑΣΟΚ Χρυσοχοϊδη και στα δολοφονικά τοξικά των ΕΚΑΜ του Πολλύδωρα και του Χννοφώτη.

5 Η ελληνική κοινωνία ξεσπά τώρα ενάντια σε μια ανάλητη και δολοφονική κυβέρνηση. Είναι ΤΩΡΑ η στιγμή που ο λαός τιμωρεί την κυβέρνηση Καραμανλή, την κυβέρνηση των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, των μπίζνεσμαν, του παπαδαριού και της αστυνομίας, την κυβέρνηση των σκανδάλων και της σκανδαλίας. Είναι ΤΩΡΑ η στιγμή που η νεολαία τιμωρεί την κυβέρνηση Καραμανλή για την ιδιωτικοποίηση-διάλυση της εκπαίδευσης, για τα ΚΕΣ και τα κολλέγια. Είναι ΤΩΡΑ η στιγμή που οι εργαζόμενοι τιμωρούν την κυβέρνηση Καραμανλή για την καθήλωση των μισθών και την εκτόξευση των τιμών, για το ξεπούλημα του δημόσιου τομέα, για την προκλητική στήριξη των καρτέλ και των τραπεζών με τα 28 δις.

6 Αυθόρμητα βγαίνουν οι μαθητές και σήμερα στους δρόμους. Σε όλες τις πόλεις, μικρές και μεγάλες, γίνονται διαδηλώσεις. Ο λαός γιουχάρει την αστυνομία. Ο λαός αναπνέει μέσα σ' αυτήν τη μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση, παρά τα τοξικά που τρώει κατά δεκάδες. Ο λαός περπατάει στο δρόμο του αγώνα.

Η Αριστερά δεν πρέπει απλά να συμμετέχει! Οφείλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε αυτή η μεγάλη διάθεση για κινητοποίηση να γίνει παλλαϊκός ξεσηκωμός. Είναι η ώρα να ακουστούν δυνατά τα συνθήματα:

Δολοφόνοι – Δολοφόνοι – Δολοφόνοι!

Κλέβει, πουλάει, δολοφονεί – Κάτω η κυβέρνηση του Καραμανλή – Εδώ και τώρα να παραιτηθεί

Σήμερα κάθε μέλος της ΚΟΕ κυριολεκτικά ρίχνεται στη δράση για να βγει ο λαός μαζικά στο δρόμο και να τιμωρήσει την κυβέρνηση Καραμανλή. Πρωτοστατούμε παντού, με κάθε τρόπο: κινητοποιώντας τους πάντες, απεργώντας, κάνοντας αποχή από τα μαθήματα, συμμετέχοντας σε όλες τις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Ενώνουμε τις φωνές μας και την πράξη μας για να πέσει η κυβέρνηση των πηλοισίων, των δολοφόνων, της διαφθοράς.

Να μετατρέψουμε τη γενική απεργία της 10ης Δεκέμβρη σε Λαϊκό Δικαστήριο που θα καταδικάσει την κυβέρνηση Καραμανλή για τη δολοφονία, τη φτώχεια, τη διαφθορά, την κοροϊδία.

Όλοι στους δρόμους! Όλοι στον αγώνα! Θα νικήσουμε!

Κύριοι του ΠΑΣΟΚ

«Δεν δικαιούστε δια να ομιλείτε»

Το «δεν δικαιούστε δια να ομιλείτε» το είχε πει ο Α. Κουτσόγιωργας, υπουργός προεδρίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ το 1981 προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και έχει μείνει σαν ιστορική φράση απαξίωσης στην πολιτική ζωή. Έχει την έννοια ότι κάποιος έχει κάνει τόσα και τέτοια πολιτικά σφάλματα ή εγκλήματα που το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να το βουλήσει. Με αυτή την έννοια το απευθυνόμαστε προς το ΠΑΣΟΚ το οποίο τελευταία προσπαθεί να το παίξει αντιπολίτευση και κοντά στο λαό. Και εξηγούμαστε:

Έχουμε να κάνουμε με ένα κόμμα το οποίο τα τελευταία 25 χρόνια δεν έχει διαφοροποιηθεί σε καμία από τις βασικές επιλογές της δεξιάς και του νεοφιλελευθερισμού. Απλά τους αλληλάζει όνομα πχ βαπτίζει τις ιδιωτικοποιήσεις, μετοχοποιήσεις.

Ή θα ξεχάσουμε την θετία Σημίτη και τους εκσυγχρονιστές της που διαλύσουν τα πάντα και αφήσανε απούλητο μόνο ό,τι δεν πρόλαβαν να ξεπουλήσουν.

Οι «σοσιαλιστές» μας είναι εκείνοι οι οποίοι πρωτοεφάρμοσαν και γιγάντωσαν την μερική απασχόληση στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Εφτιαξαν νόμους για την ελαστικοποίηση της εργασίας, διέλυσαν τα περισσότερα εργατικά δικαιώματα. Στήσανε το μεγάλο κόλλημα του χρηματιστηρίου, οργάνωσαν την επέλαση της ακρίβειας μετά την έλευση του ευρώ.

«Φρόντισαν» ιδιαίτερα τη νεολαία βάζοντας τις βάσεις για την υποβάθμιση της; δημόσιας εκπαίδευσης. Επί της εποχής τους πολλαπλασιάστηκαν τα ΚΕΚ και τα ιδιωτικά ΙΕΚ. Πωνικοποίησαν τις μαθητικές καταλήψεις και έστειλαν τους εισαγγεγείς στα σχολεία. «Αγκάλιασαν» με αγάπη



Η αστυνομία δολοφονεί εδώ και τώρα να αποηλιστεί

Το Σάββατο το βράδυ το χέρι του ειδικού φρουρού σκώθηκε, σημάδεψε και δολοφόνησε τον 16χρονο Αλέξη γιατί... βρίσκονταν στα Εξάρχεια. Η «πολιτική ηγεσία» έδωσε μια παράσταση για το κοινό με ψεύτικες παραιτήσεις και ακόμα πιο ψεύτικες συγγώμες και έσπευσε να δηλώσει πως το περιστατικό ήταν «μεμονωμένο». Και επειδή τα τελευταία χρόνια τα «μεμονωμένα περιστατικά» αυξάνονται κάνουμε μια μικρή αναδρομή για να μην ξεχαστούν τα θύματα απλά ούτε οι δολοφόνοι. Θα αναφερθούμε μόνο στις δολοφονίες, γιατί αν προσθέταμε και τα «μεμονωμένα περιστατικά» ξυλοδαρμών, αναίτιων συλλήψεων, τραυματισμών από σφαίρες κοκ, θα χρειάζομασαν τόμο.

Νοέμβριος 1980: Δολοφονούνται από αστυνομικούς των ΜΑΤ κατά τη διάρκεια της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου η νεαρή εργάτρια Σταματίνα Κανελλοπούλου και ο 26χρονος Ιάκωβος Κουμής. Και οι δύο σκοτώθηκαν με χτυπήματα γκίλοπ.

Αύγουστος 1985: Ο αστυνομικός Νίκος Σταθόπουλος πυροβολεί και σκοτώνει την Αμερικανίδα Κάθριν Τζον Μπουλι, 22 χρόνων, γιατί αρνήθηκε να γίνει έλεγχος στο αυτοκίνητό της.

Νοέμβριος 1985: Μετά την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου πέφτει νεκρός στη Στουρνάρη από σφαίρα του αστυνομικού Αθ. Μερίστα ο 15χρονος Μιχάλης Καλιτζάς.

Φεβρουάριος 1986: Ο 17χρονος Μανώλης Κανδανογιάννης πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τρεις αστυνομικούς.

Μάρτιος 1990: Στην Πρέβεζα ο αστυφύλακας Γρηγόρης Σπυράκος πυροβόλησε και σκότωσε τον 15χρονο μαθητή Δημήτρη Κίκερη στην τουαλέτα «βιντεάδικου», που είχε επιχειρήσει να διαρρήξει.

Απρίλιος 1993: Ο αρχιφύλακας Ηλίας Σταματοπούλης σκότωσε εν ψυχρώ τον 25άχρονο σερβιτόρο Γιάννη Τζίτζη σε μπαρ.

Ιανουάριος 1994: Ο αστυνομικός Ευάγγελος Λαγογιάννης σκοτώνει με 4 σφαίρες τον 28χρονο μουσικό Θεοδωρή Γιάκα, επειδή δεν σταμάτησε για εξακριβωση στοιχείων.

Ιανουάριος 1996: Σε επιχείρηση-σκούπα κατά Αλβανών στη Σκάλα

Ωρωπού ο αστυνομικός Διονύσης Καρακάιδος σκοτώνει έναν Αλβανό.

Ιούνιος 1996: Ο αγροφύλακας Αθ. Μάτος σκοτώνει τον 20χρονο Φανίλ Ναμπούζι για αποπειράθηκε να κλέψει δύο καρπούζια.

Νοέμβριος 1996: Σε «επιχείρηση» της Αστυνομίας έξω από τη Λιβαδειά για τον εντοπισμό φυγόδικου ο αστυφύλακας Δημήτρης Τρίμης πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής και σκότωσε τον 45χρονο Τσιγγάνο Τάσο Μουράτη μπροστά στα μάτια ενός από τα τρία παιδιά του.

Αύγουστος 1998: Στον Πειραιά ο ανθυπαστυνόμος Δημήτρης Τσαγκράκος πυροβόλησε και σκότωσε τον 26χρονο Ηλία Μέξη γιατί δεν σταμάτησε για έλεγχο.

Οκτώβριος 1998: Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ο ανθυπαστυνόμος Κυριάκος Βαντούλης σκότωσε τον 17χρονο Γιουγκοσλάβο μαθητή Μάρκο Μπουλάτοβιτς, ο οποίος επισκεπτόταν με συμμαθητές του την Ελλάδα.

Φεβρουάριος 2000: Στη Λούτσα ο υπαστυνόμος Θεοδωρής Χαλιουλάκος πυροβολεί αυτοκίνητο με τέσσερις νέους, γιατί «τους θεώρησε ύποπτους για διακίνηση ναρκωτικών». Η σφαίρα άφησε παράλυτο τον 18χρονο μαθητή Σωτήρη Κασιώτη.

Μάρτιος 2000: Στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης ο 18χρονος ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ Νικόλαος Λεωνίδης έπεσε νεκρός από τα πυρά του αστυνομικού Γιώργου Ατζατζιδη, γιατί δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο.

Οκτώβριος 2001: Στο Ζεφύρι ο αστυφύλακας της Άμεσης Δράσης Γ. Τυλιανάκης πυροβόλησε στο κεφάλι τον αθίγγανο Μαρίνο Χριστόπουλο, 21 ετών, γιατί δεν σταμάτησε σε μπλόκο.

Νοέμβριος 2001: Στην πηλαγία Αμερικής ο αστυφύλακας Γιάννης Ριζόπουλος πυροβόλησε στο κεφάλι τον 20χρονο Αλβανό Σενγκάκ Σεφνίκου μέσα σε καφετέρια, όταν έβγαλε μαχαίρι και «απειλήσει» πέντε αστυνομικούς με τα όπλα στα χέρια.

Δεκέμβριος 2003: Ο 22χρονος Ηρακλής Μαραγκάκης πυροβολείται στο κεφάλι από άνδρες του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, γιατί το αυτοκίνητο που επέβαινε μαζί με δυο άλλους νεαρούς δεν σταμάτησε για έλεγχο.

Σάββατο 6 Δεκέμβρη 2008: Ο 15χρονος Αλέξανδρος Ανδρέας Γρηγόροπουλος, έπεσε νεκρός στα Εξάρχεια από τα πυρά του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα.

