

16 χρονών νεκρός...

Δεν συγχωρούμε!

**Να πληρώσει
η κυβέρνηση των
δολοφόνων!**

Ένας συμμαθητής μας 16 χρονών έπεσε νεκρός από τις σφαίρες της αστυνομίας. Για μια ακόμα φορά οι πολιτικοί και τα κανάλια θα μιλήσουν για λάθος, θα ψάξουν δήθεν τις συνθήκες. Μα δεν ήταν ατύχημα, ήταν μια αναίτια και εν ψυχρώ δολοφονία. **Κι αυτοί που όπλισαν το χέρι του δολοφόνου είναι όσοι δίνουν διαταγές στην αστυνομία.** Να χτυπάει πορείες, να ρίχνει δακρυγόνα, να βρίζει σε γειτονιές και γήπεδα, να κάνει ελέγχους σε πλατείες με τα όπλα στο χέρι. Είναι τα «μεγάλα κεφάλια» και οι κυβερνήσεις που μας έχουν κηρύξει πόλεμο με όλα τα μέσα. Με στόχο να μας τρομοκρατήσουν και να μας έχουν υποταγμένους. Ποτέ και κανείς από τους αστυνομικούς δεν τιμωρήθηκε για τα «κατορθώματά» του. Γι' αυτό και συνεχίζουν ανενόχλητοι...να σκοτώνουν. Δίπλα στη βία και το σακάτεμα του μυαλού μας από το καθημερινό τρέξιμο, απ' ένα σύστημα που μας θέλει ρομποτάκια, έρχονται οι μπάτσοι και η καταστολή. **Δε θα τα καταφέρουν, όμως. Θα κάνουμε την οργή μας αγώνα, θα εξεγερθούμε και θα δυναμώσουμε!**

**ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ!**

**ΑΠΟΧΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!**

**ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΙΣ 18:00
ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΚΑΙ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ**



16 χρονών νεκρός...

Δεν συγχωρούμε!

**Να πληρώσει
η κυβέρνηση των
δολοφόνων!**

Ένας συμμαθητής μας 16 χρονών έπεσε νεκρός από τις σφαίρες της αστυνομίας. Για μια ακόμα φορά οι πολιτικοί και τα κανάλια θα μιλήσουν για λάθος, θα ψάξουν δήθεν τις συνθήκες. Μα δεν ήταν ατύχημα, ήταν μια αναίτια και εν ψυχρώ δολοφονία. **Κι αυτοί που όπλισαν το χέρι του δολοφόνου είναι όσοι δίνουν διαταγές στην αστυνομία.** Να χτυπάει πορείες, να ρίχνει δακρυγόνα, να βρίζει σε γειτονιές και γήπεδα, να κάνει ελέγχους σε πλατείες με τα όπλα στο χέρι. Είναι τα «μεγάλα κεφάλια» και οι κυβερνήσεις που μας έχουν κηρύξει πόλεμο με όλα τα μέσα. Με στόχο να μας τρομοκρατήσουν και να μας έχουν υποταγμένους. Ποτέ και κανείς από τους αστυνομικούς δεν τιμωρήθηκε για τα «κατορθώματά» του. Γι' αυτό και συνεχίζουν ανενόχλητοι...να σκοτώνουν. Δίπλα στη βία και το σακάτεμα του μυαλού μας από το καθημερινό τρέξιμο, απ' ένα σύστημα που μας θέλει ρομποτάκια, έρχονται οι μπάτσοι και η καταστολή. **Δε θα τα καταφέρουν, όμως. Θα κάνουμε την οργή μας αγώνα, θα εξεγερθούμε και θα δυναμώσουμε!**

**ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ!**

**ΑΠΟΧΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!**

**ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΙΣ 18:00
ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΚΑΙ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ**

